



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

PATRIARCAT ŒCUMENIQUE
ARCHEVECHE DE BELGIQUE
EXARCHAT DES PAYS-BAS ET DE LUXEMBOURG

ŒCUMENISCH PATRIARCHAAT
AARTSBISDOM VAN BELGIE
EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Protocol Nr. 683/2014

KERSTMIS 2014

**Aan Zijne Excellentie Bisschop Maximos,
de geestelijken,
en de vrome christenen van heel
ons Aartsbisdom**

Beminde broeders en zusters in Christus,

Terwijl wij ons voorbereiden om de Menswording van Christus te vieren, groet ik u met liefde en vreugde. In eenzelfde ademtocht verheerlijk ik onze Heer en God om mij te zegenen en toe te staan u, de clerus en gelovigen van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, te dienen en nogmaals met u de vreugde van Zijn Gezegende Geboorte te vieren.

Op deze Heilige Hoogdag vieren en verkondigen wij dat op deze dag, *"voor ons en voor onze verlossing"*, de Redder van de wereld geboren is, Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God. God is één van de onzen geworden, zoals de Heilige Johannes Chrysostomos zegt. *"Hij heeft ons vlees aangenomen om ons te heiligen"*, en schonk ons Zijn Geest zodat wij ons kunnen verzoenen met onze Schepper en met Hem in het eeuwig leven kunnen treden. Het was Goddelijke Liefde, de liefde van God voor ons allen, die dit groot mirakel mogelijk maakte: *"Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe"* (Joh. 3,16).

Met Zijn komst, hebben we hoop voor een ware vreugde, voor vrede onder de mensen, voor eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Dit is het heilig ogenblik waarbij de onsterfelijke zich verenigt met de sterfelijke, eeuwig leven met sterfelijk leven. Dit is het grote mysterie van God die wordt zoals ons, waarbij Hij ons transformeert om te worden zoals Hij is, en Hij dus onze sterfelijkheid doet

BUREAU - KANTOOR

71 AVENUE CHARBO - CHARBOLAAN 71
B - 1030 BRUXELLES - BRUSSEL

TEL. +32.2/736.52.78 FAX +32.2/735.32.64 MOB. +32.475/351.301

E-MAIL: EGLISE.ORTHODOXE@SKYNET.BE E-MAIL METROPOLITAN: ATHPECK@GMAIL.COM WWW.ORTHODOXIA.BE

overstijgen om helemaal leven te worden in Hem: *"Zo opent Hij voor ons een weg, die leidt naar de Hemel"* (Canon van de Geboorte).

Mijn dierbaren, God heeft ons het kostbare geschenk van het leven en de redding geschonken. Laten wij antwoorden, door onze harten voor Hem te openen, opdat Hij ons kan transformeren tot dat waarvoor wij zijn geschapen: kinderen van onze Hemelse Vader en deelgenoten van Zijn Goddelijke Natuur.

Ik wens u allen een gezegende Kerst toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar en ik bid dat de vreugde van Zijn Geboorte uw harten moge vullen met gevoelens van oprechte dankbaarheid voor God, voor alles wat Hij voor ons doet en vooral voor de liefde die Hij ons schenkt met de geboorte van Zijn Zoon in onze wereld.

Gelieve voor alles nooit onze Moeder de Kerk te vergeten, de martelaar Fanar, en de strijd die ze voert in zo'n ongunstige omstandigheden. Het zou goed zijn dat onze liefde en ons medeleven praktisch zijn, en laat ons haar om die reden met onze giften steunen, volgens ieders mogelijkheden, met de vaste omhaling voor ons Oecumenisch Patriarchaat.

Ik dank u op voorhand en nodig u allen uit op het snijden van het Basiliosbrood van ons Aartsbisdom, dat zal gebeuren in onze Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, op de zondag na Theofanie, 11 januari 2015 om vier uur 's middags.

Christus is geboren, looft Hem!

Met vaderlijke zegen en veel liefde in onze Vleesgeworden Heer,

A handwritten signature in black ink that reads "+ Athenagoras van België." The signature is written in a cursive, flowing style.

Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

P.S. Deze Boodschap wordt gelezen op de dag van Kerstmis of de Zondag ervoor.