

ΜΗΝΥΜΑ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019

Αριθμ. Πρωτ. 336/2019

**Αγαπητοί μου,
Χριστός Ανέστη!**

Βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο του Κυρίου και Σωτήρος μας και ακούμε το μήνυμα της νίκης Του: «*Τί ζητείτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; Ζητείτε Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον; Οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλ' ἠγέρθη!*».

Ἐκεῖνος ποὺ σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε! Ὁ θάνατος δὲν μπόρεσε νὰ Τὸν σταματήσει. Ὁ σταυρωθεὶς γιὰ τὴ σωτηρία μας συνέτριψε τὸν θάνατο. Τὸ φῶς νίκησε τὸ σκοτάδι, ἡ ἡμέρα τὴν νύκτα. Ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς ἐφανίστηκε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. «*Αὕτη ἡ ἡμέρα ἦν ἐποίησεν ὁ Κύριος*». Ὁ τάφος ἔγινε ἡ πηγὴ τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ ἡ νύκτα λάμπει σὰν τὴν ἡμέρα.

Νῦν πάντα πεπλήρωται φῶτος, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Παντοῦ συναντοῦμε τὸ φῶς τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Τὰ λόγια τοῦ ψαλμωδοῦ λάμβάνουν τώρα νέο νόημα: «*Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ εἶ ἐκεῖ. Ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν Ἄδην, πάρει*» (Ψαλμ. 138, 8). Γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχει τόπος ὅπου ὁ ἐνσαρκωμένος Θεὸς δὲν ὑπάρχει, ἂν διψᾶμε πραγματικὰ γιὰ τὸ φῶς καὶ τὴν Χάρη Του.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθῃ στὴ ζωὴ μας μὲ τὸν λόγο Του, μὲ τὸ βασιλικό Του κάλεσμα γιὰ ἀγάπη καὶ μὲ τὴν Χάρη τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας Του. Θέλει ἐπίσης νὰ συμμετάσχουμε στὴ νίκη Του τώρα, καὶ ὅταν θὰ μᾶς καλέσῃ νὰ παρουσιαστοῦμε μπροστά Του. Ἀπὸ ἐδῶ στὴ γῆ μπορούμε ἤδη νὰ ζοῦμε μὲ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του!


Δὲν πρέπει νὰ λησμονήσουμε τὴν γενναιόδωρον συνεισφορὰν μας εἰς τὸν δίσκον διὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον.

Εὐχομαὶ τὸ Πάσχα νὰ εἶναι δι' ὅλους περίοδος Χαρᾶς καὶ Φωτός.

Χριστός Ανέστη! Ἀληθῶς Ανέστη!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπην ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι.

ὁ Μητροπολίτης,


ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας,
Ἐπίσκοπος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Υ.Γ. Παρακαλεῖσθε νὰ διαβάσετε τὸ μήνυμα αὐτὸ κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως.